

Γ. Μαρτυρέη
Τὰ ἔρωτικά
(Ποιήματα)

Κέρκυρα
1879



ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΗΘΟΥΡΙΟΥ

186977
(B13155)

78

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΤΙΝΕΛΗ

ΤΑ

ΕΡΩΤΙΚΑ



ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΗΘΟΥΡΙΟΥ

ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΗΘΟΥΡΙΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΗ Π. ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ

A2.52.φ9.0010

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΤΙΝΕΛΛΗ

Τ Α

ΕΡΩΤΙΚΑ

ΕΚΔΟΣΙΣ ΠΡΩΤΗ

ΚΕΡΚΥΡΑ

Τυπογραφεὶον ὁ Κάδμος.

1879

ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΗΘΟΥΡΙΟΥ

ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΗΘΟΥΡΙΟΥ



ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ

Ὁ ἔρωτας ὁ ἀγνός, ποῦ ἀγγελικὰ ἐρόει δύο ἐκλεκτὰ τοῦ Θεοῦ πλάσματα, εἶναι τὸ εὐγενικώτερο καὶ τὸ ὑψηλότερο ἀπὸ τ' ἀνθρώπινα αἰσθήματα· εἶναι ἀκτινοβόλημα τῆς θείας ἐκείνης ἀγάπης, ποῦ διατηρεῖ καὶ ζωογονεῖ τὴ δημιουργία τοῦ Πατρός. Οὔτε ἡ θρησκεία, οὔτε ὁ πατριωτισμὸς, οὔτε ἄλλο αἰσθημα ἐνάρετο μαγεύει ποτὲ τὴν καρδίαν τοῦ ψυχροῦ ἀνθρώπου, ποῦ εἶναι ἀρεπίδεχτος γὰρ αἰσθηθῆ ὅλη τοῦ ἔρωτος τὴ δόξαμι. Καὶ δικαίως ἡ θερμὴ φαντασία τῶν προγόνων μας εἶχε ἀναβιάσῃ τὸν ἔρωτα μεταξὺ τῶν θεῶν· διότι κἀνεὶς θνητὸς δὲν πιστεύω γὰρ ὑψότεται μὲ τόσο ζωηρὴ προσδοκία εἰς τὸ παρήγορο μυστήριον τῆς θείας ὑπάρξεως, ὅσο δύο πλάσματα ποῦ ἀμοιβαίως λατρεύονται.

Γνωρίζω δυστυχῶς ὅτι τὰ ἱερὰ τοῦτα αἰσθήματα εἶναι σήμερον πολὺ σπάνια, καὶ ὅτι τὸ ἰδαρικὸν εἶναι ἀληθινὴ ἀντίφασις εἰς τὴν πραγματικότητα τῆς ἐποχῆς μας. Ἄλλ' ἡ Ποίησις δὲν πρέπει γὰρ παραδρομίσῃ ἀπὸ τὴν ὑψηλὴ καὶ εὐεργετικὴ ἀποστολή της. Ἐπροσπάθησα γὰρ ζωγραφίσω ἕνα ἔρωτα οὐράνιον, καθὼς τὸν ἐφαντάσθηκα, καὶ καθὼς ἀληθινὰ ὑπάρχει καὶ μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων, κάθε φορὰ ποῦ δύο ψυχαὶ δίδου
αἰσθηθῆ ἕνα ἄλλου γὰρ συναρτηθοῦνε.

ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΟΥΡΙΟΥ



"Οποιος προσπαθεῖ νὰ μελετήσῃ τῆς ζωῆς τὰ μυστήρια καὶ νὰ παραστήσῃ ὀλιγότερον ἄσχημη τὴν εἰκόνα τῆς ἀνθρωπότητος, ἢ ὀλιγότερον ἀπελπιστικὴ τὴν τύχη της, πρέπει νὰ εὐρεθῇ συχνὰ εἰς ἀντίθεσι μὲ τὸ δημόσιον πνεῦμα τοῦ αἰῶνος. Τὸ ἐγνοῶ καὶ τοῦτο. Ἄλλ' ἐπειδὴ δὲν ἠμπορῶ οὐτ' ἐπιθυμῶ νὰ σταματήσω τὴν ὁρμὴ τῆς ψυχῆς μου πρὸς τὴν ἀπόλυτη Ἀλήθεια, πρέπει καμμία φορὰ νὰ εὐχαριστοῦμαι νὰ γράφω γιὰ τοὺς ὀλίγους· γιὰ ἐκείνους δηλαδή, ποῦ ἠμποροῦν νὰ μ' ἐγροήσουν διότι ὅαν ἐμὲ σκέπτονται καὶ ὅαν ἐμὲ αισθάνονται. Ἴσως καὶ ἄλλοι θὰ μ' ἐγροήσουν ἀργότερα.

Εἶναι ὅμως ἄξιον παρατηρήσεως ὅτι καὶ ὁ θετικώτερος ἀνθρώπος αισθάνεται ὄχι σπαρτίως τὴν ἀνάγκη νὰ ὑψωθῇ εἰς τὴ σφαῖρα τοῦ ἰδαρικοῦ, εἴτε γιὰ νὰ εὖρη διασκεδάσι καὶ ἀναψυχῇν εἰς τοὺς κόπους καὶ εἰς τὰ πένθη τῆς ζωῆς, εἴτε γιὰ νὰ ζητήσῃ ἐκείνη τὴ γλυκεῖα παρηγορία, ποῦ μόνη ἢ ἐλπίδα τοῦ μέλλοντος ἠμπορεῖ νὰ τοῦ δώσῃ. Ἐὰν εὐτυχῶσῃ νὰ ὑψωθοῦν οἱ ἀναγνώσται μου εἰς ἐκείνη τὴ σφαῖρα, ἐλπίζω νὰ τιμήσουν τὸ βιβλίον μου πολὺ περισσότερο ἀπ' ὅτι ἀξίζει.

Κέρκυρα, Αὐγουστος 1879.



ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΟΥΡΙΟΥ

Ο ΕΡΩΤΑΣ

Γλυκεῖά 'ναι ἡ πρωτογέννητη
Τοῦ ἔρωτος πνοή,
Ποῦ δυὸ ψυχαῖς ἐνόηει
Καὶ 'ς τὴν κρυφὴ τοῦ μέλλοντος
'Ελπίδα οὐρανικὴ
Τὸν ἀνθρώπον ὑψώνει.

Λέγουν ποῦ δίχως δάκρυα
Καὶ δίχως στεναγμοῦς
'Ερωτας δὲν ἐστάθη·
Καὶ μήπως εἶναι κ' ἔνοχος
Ἄν μοῖρα τοὺς θνητοὺς
'Εδίκασέ 'ς τὰ πάθη;

"Ομως ἄγνος ὁ ἔρωτας
'Σ εὐαίσθητη καρδιὰ
Εἶν' ἐπουράνια χάρι,
Ποῦ, τὴν ψυχὴ θερμαίνοντας,
Τ' ἀμάραντο γεννᾷ
Τῆς ἀρετῆς βλαστάρη.

Θνητός ποῦ δὲν ἀγάπησε
Εἶν' ἄγονο κλαρὶ
Ποῦ τοὺς ἀνθούς φθονάει.
ὦ, τί εὐτυχιά 'ς τὸν ἄνθρωπο
Ποῦ δίδυμη ψυχὴ
'Σ τὸν κόσμον ἀπαντάει!

Ἄλλ' ἂν, μὲς τῆ γλυκύτερη
Λαχτάρᾳ τῆς ζωῆς,
Ἢ μοῖρα τὴν ἀρπάσῃ,
Ἐνα βωμὸ 'ς τὴ μνήμη της
Θὰ ὑψώσῃ ὁ δυστυχῆς,
Τὸν πόνο του ἁγιάσῃ.

Μαύρη ζωὴ! 'ς τὸν δρόμο σου
Ὀλίγαις ἢ χαραῖς
Καὶ περισσὰ τὰ πάθια.
Ἐτσι, σπαναῖς τὴν ἀνοιξί
Φυτρώνουν ἢ μοσκαῖς
Μὲς τὰ πολλὰ τ' ἀγκάθια.



Τ' ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ

(Ὀνειρο)

Ἦμουν ἕψηλά 'ς ἓνα βουνό· κ' ἐκεῖ ποῦ μαγεμμένος
Τ' ἀπέραντο τῆς Πλάτῆως ἴθωροῦσα μεγαλεῖο,
Εἰς ἓνα σύγνεφο μὲ μιᾶς εὐρέθηκα κλεισμένος.
Ἐδιαλύθηκε τὸ σύγνεφο, κ' ἐφάνηκαν ἔμπρός μου
Χιλιάδαις ἄγνωστα πουλιὰ χρυσόφωτα ἴσ' ἄστρα,
Κι' ὄλα σπαρμένα ἐλάμπανε πετῶντας μου τριγύρω·
Καὶ μ' ἀσυνείθιστη λαλιὰ, μ' ἀγγέλων ψαλμωδία,
Ἐν' ὄνομα ἐπροφέρανε τερπνὸ, χαριτωμένο,
Ποῦναι τῆς γῆς παρηγοριά, χαρὰ τοῦ παραδείσου,
Καὶ ἴσ' ἄν λαχτάρᾳ ἐρωτικῆ μὲς τῆ θολῆ ψυχῆ μου
Τόσο γλυκὰ ἐμελώδησε, ποῦ μ' ἔπιασε τὸ κλάμμα.
Ἄκουσαν κάμποι καὶ βουνὰ τοῦ ὀνόματος τῆ χάρι,
Καὶ μαγεμμένα ἐφώνησαν καὶ τρεῖς φοραῖς τὸ εἶπαν·
Τὸ φώνηξε κ' ἡ θάλασσα ποῦ τ' ἄκουσε κ' ἐκείνη,
Κι' ἀπὸ τὰ πέρατα τῆς γῆς κι' ἀπ' τοῦ πελάου τὰ βάθη
Ἄντήχησαν οἱ ἀντίλαλοι, καὶ ἡ φύσις ἐνθουσιάσθη·
'Σ ὄλη τὴν Πλάσι ἐχύθηκε μαγευτικὴ ἁρμονία,
Ἄκουσαν τ' ἄστρα τ' οὐρανοῦ κ' ἐφώνησαν ΜΑΡΙΑ.

ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΔΗΘΟΥΡΙΟΥ

Τ Η Ν Ε Ι Δ Α !

Τὴν εἶδα! καὶ μοῦ ᾿φάνηκε
Μὲ μιᾶς πῶς εἶδα ἔμπρός μου
Τὸν ἄγγελο, ποῦ ἐπάσχιζε
Νὰ πλάσῃ ὁ λογισμὸς μου
᾿Σὰν τὴν εἰκόνα, π' ἄχραντη
᾿Κρατοῦσα ᾿ς τὴν ψυχή.

Τὴν εἶδα! κι' ὄλος ἔκθαμβος,
Αἰσθάνθηκα μιὰ ξένη
᾿Σ τὰ ᾿σωθικά μου δύναμι,
Ποῦ θλίβει καὶ γλυκαίνει,
᾿Ωσὰν μιὰ λύπη εὐχάριστη,
᾿Σὰν μιὰ χαρὰ πικρή.

Τὴν εἶδα! καὶ ᾿ς τὸ βλέμμα της
᾿Εξαφνισμένος εἶδα
Λαμπρὴ τοῦ Παντοδύναμου
Μιὰ φωτισμένη ἀχτίδα,
Κι' ὁ νοῦς μου ἐταπεινώθηκε
᾿Σ τὴν τόση ἀναλαμπή.



Π Ο Θ Ο Σ

᾿Ανοθερπνὰ, παρήγορη συμπάθεια τῆς ψυχῆς μου!
᾿Ω, πῶς ἐζήλευα κ' ἐγὼ
Νὰ ἤμουν ἄνθος, νὰ χαρῶ
᾿Σ τὰ στήθη τῆς καλῆς μου!

᾿Ἦθελα ἢ γῆ με χρώματα λαμπρὰ νὰ με γεννήσῃ
Ποῦ δὲν ἐφάνηκαν ποτὲ,
Κι' ὁ κῆπος ὄλος ἀπὸ ᾿μέ
Καὶ ἡ αὔρα νὰ μυρίσῃ.

᾿Ἄλλ' εἰς τὰ τόσα κάλλη μου κἀνεὶς νὰ μὴ προσέξῃ·
Κι' ὅταν ἢ ἀγάπη μου διαβῆ,
Χαριτωμένο νὰ μὲ ἰδῇ
Καὶ πρὸς ἐμὲ νὰ τρέξῃ.

Καὶ νὰ μὲ πάρῃ γλήγορα, θερμὰ νὰ μὲ φιλήσῃ,
Ν' ἀναστενάξῃ, καὶ κρυφὰ
᾿Σ τὰ μυρωμένα καὶ λευκά
Τὰ στήθη νὰ μὲ κλείσῃ.

ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΟΥΡΙΟΥ

Κι' αὐτὴν τὴν ὥρα τὴ γλυκειὰ ποῦ μέσα 'κεῖ θὰ ζήσω,
Τὸν ἔρωτά μου νὰ χαρῶ,
Καὶ μέσα 'κεῖ νὰ μαραθῶ,
Τὸ πάθος μου ν' ἀφήσω.

Κι' αὐτὴ νὰ κλάψῃ μὲ καῦμό τὴν εὐμορφιά ποῦ ἐχάθη·
Κι' ἄνθη ποτὲ νὰ μὴν ἰδῆ,
Δίχως γιὰ 'μὲ νὰ πικραθῆ
Εἰς τῆς καρδιάς τὰ βάθη.



ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΟΥΡΙΟΥ

Ο Ρ Α Μ Α

Εἰς τὴν ἔρμη τὴν κλίνη ἀγρυπνῶντας,
Σὲ θωρῶ ποῦ κοιμᾶς' εὐτυχῆς.
Εἴμ' ἐμπρὸς σου, ἀκριβὴ μου, πετώντας
Μὲ τὰ αἰθέρια φτερά τῆς ψυχῆς.

Τὰ σεμνά σου τὰ κάλλη λατρεύω
Καὶ τὰ χεῖλη ἐλαφρὰ σοῦ φιλῶ,
Καὶ τὰ μάτια ν' ἀνοίξης γυρεύω,
Ποῦ μοῦ κρύβουν τὸ φῶς τὸ γλυκό.

ὦ! ποῖα λάμψι θεϊκοῦ ἱεραδείσου
Εἰς τ' ὠραῖο μέτωπό σου γελᾷ!
Ποῖο μυστήριον Θεοῦ 'ς τὴ μορφὴ σου
Ταῖς οὐράνιαις ἀχτίδαῖς σκορπᾷ!

Μήπως ἄγγελος εἶσαι, παρθένα,
Ποῦ ποτὲ τόσ' ὠραῖα καὶ σεμνὴ
Δὲν σ' ἐγνώρισαν μάτια πλασμένα,
Καθὼς τώρα σὲ βλέπει ἡ ψυχὴ;

ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ

Γλυκειά 'ναι ἡ νύχτα! Τ' οὐρανοῦ τ' ἀστέρια, μαγεμμένα,
Λαμποκοποῦν καμαρωτὰ
Τῆς λίμνης μέσα 'ς τὰ νερά,
Π' ἀστράφτουν χρυσωμένα.

Ἡ λεμονιαῖς ὀλόγυρα μοσχοβολοῦν· καὶ ἡ φύσι,
Ποῦ 'ς τὰ φυτὰ χύνει δροσιαῖς,
Μόνο 'ς ἐμέ παρηγοριαῖς
Δὲν ἔχει νὰ χαρίσῃ.

Μὲς τῆ γαλήνη τὴν τερπνὴ, ποῦ εἰς ἄφραστο μυστήριον
Τὴν πλάσιν ὄλη ἀποκοιμᾶ,
Μόν' ἡ ψυχὴ μου πολεμᾶ
Μ' ἀκοίμητο μαρτύριον.

Εἰς τὰ χλωρὰ καθήμενος χορτάρια δροσισμένα,
Θωρῶ μὲ ζήλεια τὰ πουλιὰ,
Ποῦ γύρω γύρω 'ς τὰ κλαδιά
Κοιμοῦνται ταιριασμένα.

Μόνο 'ς τὸ δένδρον, "που βαρεῖα τὴν κεφαλὴ ἀκουμπᾶω,
Κάποιο πουλάκι λυπηρὸ
Μ' ἀκολουθᾷ νὰ μελετῶ
Τὴν κόρη π' ἀγαπᾶω.

Κ' ἐκείνη, ἀθῶα κι' ἀμέριμνη, 'ς τὸν ἔρωτά μου ξένη,
Ἔχει τὸν ὕπνον τῆς χαρᾶ,
Καὶ 'ς τῶν ὀνείρων τὰ φτερά
Μ' ἀγγέλους συντυχαίνει.

Ἄδρα δροσάτη τ' οὐρανοῦ, ποῦ πνὲς ὀλογυρά μου,
Ὅπου κοιμᾶται ἡ ποθητὴ
Φύσα γλυκὰ, καὶ φέρ' ἐκεῖ
Τ' ἀθῶα παράπονά μου!



Τ Ο Σ Υ Ν Α Ν Τ Η Μ Α

Ὡ παρθένας, ποῦ ἐδῶ 'ς τὴ χυμένη
Τῆς αὐγούλας χαρὰ περπατεῖτε,
Μιά στιγμή νὰ γνωρίσω σταθῆτε
Τὴ Θεὰ, ποῦ μαζῆ σας προβαίνει.

Καὶ σὺ π' ὄλαις, ὡσάν βασιλίδα,
Εἰς τὰ κάλλη περνᾷς καὶ 'ς τὴ χάρι,
Στάσου, στάσου, χρυσό μου φεγγάρι,
Χάρισέ μου μιὰ μόνη σου ἀχτίδα.

Σὺ δὲν εἶσαι 'ς τὰ μάτια μου ξένη!
Σὲ γνωρίζει, παρθένα, ἡ ψυχὴ μου,
Ὡς ὁ Πλάστης νὰ σ' εἶχε μαζῆ μου
Μὲ μιὰ μόνη πνοή του πλασμένη.

Κι' ἀπὸ σκέψι δεινὴ τυραννοῦμαι,
Μὴν ἐζήσαμε ἀντάμα μιὰ μέρα
Ὡς ἄλλη πρώτη ζωὴ, 'ς ἄλλη σφαῖρα,
Πρὶν ἐδῶ 'ς ἄλλον κόσμον βρεθοῦμε.



Ε Ν Α Ρ Ο Δ Ο

Εἶδες ποτέ σου ῥόδο
'Σάν τοῦτο νὰ σοῦ 'μοιάζει;
'Ω, κύττα πόση ἐκφράζει
'Αγάπη τρυφερή!

Τὸ πρῶτον εἶναι τοῦτο
Ποῦ ἐφέτος ἐγεννήθη·
Γιὰ τὰ χρυσά σου στήθη
Τὸ 'γέννησεν ἡ γῆ.

Χαριτωμένον ἄνθος
Ποῦ τὸ θρηνοῦν οἱ κῆποι!
Μόν' ἡ ψυχὴ τοῦ λείπει,
'Εμφύχασέ το σύ.

'Αλλὰ γιατί καὶ τώρα
'Ὡς πρῶτα δὲν μυρίζει;
'Ιδές το πῶς ἀχνίζει,
Τὰ φύλλα του πῶς κλεῖ!

Λυπήσου το, παρθένα·
Κάτι κρυφά τὸ καίει,
Σοῦ φαίνεται πῶς κλαίει,
Ὦ! ξέρω τὸ γιατί.

Ἡερήφανο τὸ ῥόδο,
Ποῦ 'ς τ' ἄνθη βασιλεύει,
Τὸ χρώμα σου ζηλεύει,
Τὰ κάλλη σου φθονεῖ.

Καὶ σὺ μ' ἓνα φιλάκι,
Παρθένα, μάγεψέ το,
'Σ τὸ στήθος φύλαξέ το,
Καὶ θὰ ταπεινωθῇ.

Τὸν φθόνον ἐκεῖ μέσα
Θὰ ἰδῆς νὰ λησμονήσῃ,
Κι' ὡς πρῶτα νὰ μυρίσῃ,
Κι' ὡς πρῶτα νὰ χαρῇ.



Σ' ΑΓΑΠΩ

Με τὴν πικρὴ μου μελαγχολία
Καὶ με τοῦ στίχου τὴν ἁρμονία,
'Απὸ τὰ στήθια τὰ πονεμένα
'Ακουε, παρθένα,—ποῦ σ' ἀγαπῶ.

'Αγνός ὁ πόθος ποῦ με φλογίζει,
Καθὼς τὸ δάκρυ ποῦ με δροσίζει·
'Αχ, τὴν ἀγάπη μὴ τιμωρήσῃς,
Μὴ με μισήσῃς—ἂν σ' ἀγαπῶ.

Τὸ φῶς τὸ οὐράνιο, ποῦ σὲ σκεπάζει
Κι' ἀπ' τὴ θωριά σου γλυκοχαράζει,
Καθὼς ἀστράφτει καὶ με θαμπώνει,
Με ὑποχρεώνει—νὰ σ' ἀγαπῶ.

'Αν δὲν κινεῖσαι 'ς τὸν ἔρωτά μου,
Λυπήσου, κόρη, τὰ βάσανά μου·
Κι' ἂν πταίστης εἶμαι, συγχώρησέ με,
'Αλλ' ἄφησέ με—νὰ σ' ἀγαπῶ.

ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΟΥΡΙΟΥ

ΤΟ ΞΕΜΥΣΤΗΡΕΥΜΑ

Γιατί συχνά ή θωριά σου
Σπιθοβολεῖ καὶ σβυέται,
Κι' ἀμφίβολη πλανιέται
Ἐν τὰ χεῖλη σου ἡ φωνή;

Μήπως γλυκεῖα μιὰ φλόγα
Ἐν τὰ ἴσθητά σου κρύβεις;
ὦ κόρη! γιατί θλίβεις
Ἄδικως τὴν ψυχὴ;

Ἡ ἀγάπη, ποῦ τ' ἀνθρώπου
Παρηγορεῖ τὴ νειότη,
Ἀπ' τὴν πνοὴ τὴν πρώτη
Ἐβγήκε τοῦ Θεοῦ.

Ὅλος ἀγάπη Ἐκεῖνος,
Δίνει ζωὴ ἔς τὴν πλάσι·
Ὅπου τὸ φῶς περάσει,
Ἀγάπ' εἶναι παντοῦ.



Ἐν τοῖς οὐρανοῖς οἱ ἀγγέλοι
Ἀγγέλους ἀγαποῦνε,
Καὶ τὰ πουλιὰ φιλοῦνε
Ἄλλα πουλάκια ἐδῶ.

Μὲ τὴν αὐτὴν ἀγάπη,
Ποῦ γιὰ τὸ γνήσιο ταῖρι
Φλέγει τὸ περιστέρι,
Θὰ σ' ἀγαπάω κ' ἐγώ.

Γεῖα τώρα, ῥώτησέ τα
Τὰ φλογερά σου στῆθια,
Καὶ ἴπες· δὲν εἶν' ἀλήθεια
Ποῦ αἰσθάνονται δροσιά;

Ἀγάπα με, παρθένα,
Καὶ δὲν θὰ τῶχης κρίμα·
Δὲν θάχουμε ἔς τὸ μνήμα
Τέτοια παρηγοριά!



ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΟΥΡΙΟΥ

ΤΟ ΦΙΛΗΜΑ

Κ' εἶναι, ψυχή μου, ἀλήθεια
Ποῦ μ' ἀγαπᾶς;.. ὦ, δός μου,
Δός μου νὰ πιῶ 'ς τὰ χεῖλη σου
Τῆ λησμονιά τοῦ κόσμου!

Ὅλην ἐντός μου αισθάνομαι
Τὴν ἀφραστή μαγεία,
Ποῦ δίνει 'ς τὸ αἰθερόχνωτο
Φιλί σου ἢ παρθενία.

Κι' ἀκούω νὰ βέη 'ς τὰ σπλάχνα μου
Τὸ μῦρο τῆς πνοῆς σου,
Ὡσὰν οὐρανοστάλαχτη
Δροσιὰ τοῦ παραδείσου.

Ἄν ἤμποροῦν δυὸ δίδυμαις
Ψυχαῖς νὰ γίνουν μία,
Ἐπάρχει, ναί, 'ς τὰ βάσανα
Τῆς γῆς κ' ἡ εὐτυχία!



ΕΙΜ' ΕΥΤΥΧΗΣ

ὦ, τώρα ποῦ 'ς τὸν ἔρωτα
Ὅλ' ἡ ψυχή μου ἐχύθη
Καὶ τῆ δροσιὰ του αισθάνομαι
'Σ τὰ φλογερά τὰ στήθη,
Μήτε γιὰ δόξα φλέγμαι,
Μήτε τιμαῖς ποθῶ·
Ὅλα γιὰ σέ τ' ἀρνήθηκα,
Σὲ μόνην ἀγαπῶ.

Μόνον εἰς σέ ἀναπαύεται
Ἡ ἀνήσυχη ζωὴ μου·
Εἶναι 'δικοί σου οἱ πόθοι μου,
'Δικοί σου οἱ λογισμοί μου·
'Σ τὰ βόδα τῆς ἀγάπης σου
Τὴν εὐτυχία ζητῶ,
'Σ τὰ κάλλη σου μαγεύομαι,
'Σ τὸν ἔρωτά σου ζῶ.

ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΟΥΡΙΟΥ

Ναι, κόσμε, σ' ἐβαρέθηκα
Καὶ μὲ χαρὰ σ' ἀφίνω·
Ἵ τ' ἀπατηλά σου θέλγητρα
Τὴν κεφαλὴ δὲν κλίνω·
Εἰς σφαῖραν ὑψηλότερη
Ἐλεύθερος πετώ,
Κ' ἐρωτικά τοῦ ἀγγέλου μου
Τὰ κάλλη τραγουδῶ.

Εἶμ' εὐτυχής! τὴν εὔρηκα
Τὴν κόρη ποῦ ἐζητοῦσα,
Καθὼς τὴν ἐφαντάσθηκα,
Καθὼς τὴν ἐποθοῦσα·
Ταῖς συμφοραῖς, ποῦ μ' ἔθλιβαν,
Σιμά της λησμονῶ,
Καὶ μ' ὄλη μου τὴ δύναμι
Τὸν Πλάστην εὐλογῶ.



ΤΟ ΠΙΣΤΟ ΠΟΥΛΑΚΙ

Σύρε, πουλάκι μου πιστό, ποῦ τ' ὄνειρό μου ξέρεις,
Κ' ἐλαφροπέταξε γοργά
Ἵ τὴ λατρεμμένη μου Θεά,
Τὸν πόθο νὰ μοῦ φέρης.

Σύρε νὰ ἰδῆς ἂν ἔρωτας τὸν ὕπνο της θερμαίνει·
Καὶ μὲς τὴ νύχτα τὴ βαθεῖα
Ἐμβα Ἵς τὸ σπίτι της κρυφά,
Νὰ μὴ τὸ περιμένῃ.

Στάσου, γλυκὰ νὰ κοιμηθῇ· καὶ Ἵς τὸ προσκέφαλό της
Σκύψε, πουλάκι μου, σιγά,
Ν' ἀφοκρασθῆς τὰ μυστικά
Ποῦ λέγει Ἵς τ' ὄνειρό της.

Κι' ἂν μοῦ προφέρῃ τ' ὄνομα, δίχως νὰ τὴν ξυπνίσης,
Δός της, πουλί μου, δύο φιλιὰ,
Καὶ τρέχα ἐδῶ μὲ τὴ δροσιὰ,
Τὴ λαύρα μου νὰ σβύσης.

ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

ΟΛΑ ΓΕΛΟΥΝΕ

Κύττ', ἀκριβή, τριγύρω μας
Τὰ φύλλα, τὰ κλαδιά
Καὶ τ' ἄνθη πῶς γελοῦνε·
Πῶς χαίρονται 'ς τὸ διάβα μας
Οἱ κάμποι, τὰ βουνά,
Καὶ πῶς μᾶς χαιρετοῦνε!

Ὅταν κρυφὰ σ' ἀγάπωνα,
Τὰ πάθια της ἐδῶ
Ἐεθύμαινε ἡ ψυχὴ μου·
Κι' ὅσα θωρεῖς ὀλόγυρα,
Μ' ἐβλέπανε ὀρφανὸ
Κ' ἐκλαίγανε μαζῆ μου.

Τώρα, ποῦ ἐδῶ 'ς τὸ πλάγι σου
Ἄληθινὰ εὐτυχῆ
Μὲ βλέπουν ἐμπροσθὰ τους,
Ὅλα μαζῆ ἀσυνήθιστη
Λαβαίνουνε ζωὴ,
Νὰ δείξουν τὴ χαρὰ τους!



Εκεῖ, θυμοῦμ', ἐκάθησα,
Μιὰ θλιβερὴ νυχτιὰ,
'Σιμὰ 'ς τὸ κυπαρίσσι·
Τὰ μάτια μου ἐκυττάζανε
Τὸν οὐρανὸ 'ψηλὰ,
Κ' ἐτρέχανε 'σάν βρούσι.

ὦ! πᾶμε νὰ καθήσουμε
Οἱ δυὼ μας τώρα ἐκεῖ,
Νὰ ἰδῆς ποῦ θὰ προβάλουν
Πληθὸς πουλιὰ χαρούμενα
Ἐπάνω 'ς τὸ κλαρί,
Τὸν ἔρωτα νὰ ψάλουν.

Τὴν εὐτυχιά του ὀλόγυρα
Τηρῶντας ὁ εὐτυχῆς,
Θαρρεῖ π' ὄλα γελοῦνε·
Ἐτσι παντοῦ τὴ λαύρα του
Τηράζει ὁ δυστυχῆς,
Καὶ λέει π' ὄλα θρηνοῦνε!



ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΟΥΡΙΟΥ

Δ Ε Η Σ Ι Σ

Εἰς τοῦ θρόνου Σου τὴ λάμψι
Ταπεινὸς τὸν νοῦν ὑψόνω·
Σὲ γνωρίζω καὶ ἔς τὸν πόνο
Καὶ ἔς τὴ μέθη τῆς χαρᾶς.

Εἶσαι Σὺ, ποῦ ἔς τὴν καρδιά μου
Ταῖς πληγαῖς κρυμμέναις εἶδες,
Καὶ μὲ πρόσχарαις ἐλπίδαις
Τῆ ζωὴ μου ἀναγεννᾶς.

Σὺ, ποῦ τ' ἄπειρο σκεπάζεις,
Παντοδύναμε Θεέ μου,
Τὴν παρθένα φύλαξέ μου,
Ποῦναι μάτια μου καὶ φῶς.

Ἄλλ' ἂν ἴσως εἶναι πλάνη
Νὰ ποθῶ μιὰ τόση χάρι,
Στείλε ἀντάμα νὰ μᾶς πάρη
Τοῦ θανάτου ὁ κεραυνός.



Ζ Η Λ Ο Τ Υ Π Ι Α

Εἶμ' εὐτυχῆς, ἀγάπη μου. Ἄλλὰ, ἔς τὴν εὐτυχία,
Κάποιαις φοραῖς ἀνήσυχη ταραζέται ἡ καρδιά·
Καὶ τὴ λαχτάρα τὴ σκληρὴ καὶ τὸν καῦμό ποῦ κρύβει,
Χαρὰ δὲν ἀνταμείβει.

Ὅποιος ἐστάθη δυστυχῆς, ἂν ἀγαπή, λατρεύει·
Κι' ὅποιος λατρεύει θησαυρὸ, πάντα τυφλὰ ζηλεύει,
Γιατὶ τὰ πρῶτα βάσανα, ποῦ ἔς τὴ χαρὰ θυμᾶται,
Τὸν κάνουν νὰ φοβᾶται.

Τὸ ξέρω ποῦν' ἀμάραντοι τῆς παρθενιαῶς σου οἱ κρίνοι,
Ἄλλ' ἡ ζηλότυπη καρδιά τὴ σκέψι δὲν ἀφίνει·
Ζηλεύω τὸν καθρέφτη σου, τὸν ἥλιο, τὸν αἰθέρα,
Ζηλεύω τὸν ἀέρα.

Φαντάσου νὰ στοχάζωμαι π' ἄλλοι θνητοὶ θωροῦνε
Τὰ ζηλεμμένα κάλλη σου καὶ τὴ φωνή σου ἀκοῦνε!..
Ἄχ, τὴ φωτιά ποῦ αἰσθάνομαι, τὴ θλίψι ποῦ ὑποφέρω,
Νὰ ἐκφράσω δὲν εἰξέρω.

ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΟΥΡΙΟΥ

Ἄν ἡ πνοή σου μιὰ φορὰ δὲν μοῦ φανῆ ὀδική μου,
Πηλειὸ τὰ μάτια ποῦ φιλεῖς δὲν θὰ σὲ ἰδοῦν, ψυχὴ μου!
Ἄλλ' ὅπου πᾶς, θὰ φθάσουνε ἔς τοῦ πόνου σου τὴν κλίνη
Τοῦ Ποιητῆ σου οἱ θρῆνοι.

ὦ, πᾶμε, τὴν ἀνάπυσι ἔς τὴ μοναξιά νὰ βροῦμε,
Ὅπου χυμένη τοῦ Θεοῦ τὴν αὔρα θὰ χαροῦμε,
Γιατ' εἶναι ὁ κόσμος φθονερός, καὶ μὲ ἡδονὴ κρυμμένη
Τὴν εὐτυχιά βασκαίνει.



Τ' ΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ

Ἐς τὰ θλιβερά μου χαμένα χρόνια,
Ὅταν ἔς τοῦ κόσμου τὴν τρικυμία
Δίχως νὰ πέσω ἔς τὴν καταφρόνια
Ἐπολεμοῦσα μ' ἀπελπισία,

Συχνὰ μιὰ λάμψι κρυμμένου κόσμου,
Ἐὖλο πλάσμα μὲ ἀγγέλου σχῆμα,
Ἀπὸ τὰ οὐράνια ἔπευσε ἔμπρός μου,
Νὰ σταματήσῃ τ' ἐλέθριο κῆμα.

Ἐκεῖνο τ' ἄστρο τῆς σωτηρίας,
Ποῦ ἔς τὴν ψυχὴ μου ἔφεγγε βολοῦσε,
Ἄγγελος ἦτο τῆς φαντασίας,
Ποῦ τὴν ἀγάπην ἐπρομηνοῦσε.

Πόσα μυστήρια, ἔς τὸν κόσμο ξένα,
Τρανὰ μιλοῦνε μὲς τὴν καρδιά μου!..
Ἐμοιαζε τ' ἄστρο μὲ τὴν παρθένα,
Ποῦ τώρα σφίγγω ἔς τὴν ἀγκαλιά μου.

ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΗΘΟΥΡΙΟΥ

Π Ε Ξ Ο Χ Η

Τώρα αισθάνομαι, ψυχή μου,
Τὴν ἐλεύθερη χαρά·
Τώρα ξέρω ἀληθινὰ
Ποῦσαι ἴδική μου.

Εἰς τὴν ἡσυχὴν ἔρημια,
Ἐν τῇ τερπνότητι ἐξοχή,
Κάλλιο ἔβρισκουν οἱ θνητοὶ
Τὴν εὐτυχία.

Γύρω ἔς τ' ἄνθη τὰ πουλάκια
Κελαδοῦν ἐρωτικά,
Καὶ φλοισβίζουν σιγαλὰ
Τερπνὰ ῥυάκια.

Ἐν τῇ ἀπέραντῃ πεδιάδα
Ἡ φλογέρα ἠχολογεῖ,
Καὶ μαγεύεται τ' ἄρνι
Ἐν τῇ πρασιναῖα.



Ἐν τ' ἀγεράκι, ποῦ ἀνασταίνει
Τῶν ἀνθῶν τὴν εὐωδιά,
Γλυκανοίγεται ἡ καρδιά
Συγκινημένη.

Ἐδῶ φλέγονται τὰ στήθια
Εἰς ἐνάρετ' ἠδονή,
Ἐδῶ ὑψόνεται ἡ ψυχὴ
Ἐν τῇ Μόνῃ Ἀλήθεια.

Ἐν τῇ παράδεισος κλεισμένη
Ἐν τ' οὐρανοῦ τὴν ἀγκαλιά,
Μία γλυκύτατη εὐτυχία
Μᾶς περιμένει.

Στάσου, ἀγάπη, στάσου, φῶς μου,
Νὰ χαροῦμε τὴ ζωὴ,
Μὲ τοῦ Ἰψίστου τὴν εὐχὴ,
Μακρὰν τοῦ κόσμου.



ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΟΥ

Ὅλα τοῦτα, ποῦ μ' αἰσθημα οὐράνιο
Ἐκφωνεῖς, λυπηρά μου τραγούδια,
Εἶναι δάκρυα μαζῆ καὶ λουλούδια,
Ποῦ 'ς τ' ἀέρι 'σχορποῦσα γιὰ σέ.

Σὺ, χρυσή μου, τὰ 'συναξες ὅλα
Καὶ μὲ τόση τὰ λὲς μελωδία,
Ἦ' οὔτ' ἐκεῖ 'ς τὴ γλυκειά του ἐρημία
Τ' ἀηδονάκι δὲν χύνει ποτέ.

Ἄς ἀκούσῃ τὸν ἦχο κι' ὁ κόσμος,
Ποῦ εἰς ἀπάτη ὠδηγεῖ τὸν αἰῶνα,
Κι' ἄς ἰδῆ ζωντανή τὴν εἰκόνα
Ἐνὸς πόθου ὑψηλοῦ τῆς καρδιάς.

Ἄν ὀλίγαις ψυχαῖς, ποῦ τὰ αἰθέρια
Τῆς ἀγάπης μυστήρια ζητοῦνε,
Ἐς τὴν ἀπάθεια τοῦ κόσμου 'βρεθοῦνε,
Ὡ παρθένα! θὰ κλάψουν μ' ἐμᾶς.



ΕΙΣ ΤΟΝ ΥΨΗΝΟ ΤΗΣ

Σιγαῖτε, νυχτολάλητα
Πουλάκια· μὴ ξυπνάτε
Τὴν κόρη ποῦ κοιμᾶται.

Κοιμᾶται 'ς τὴ ζηλότυπη
Τοῦ Ἔρωτος ἀγκάλη,
Ποῦ τῆς φυλάει τὰ κάλλη.

Εἶν' ἐλαφρὴ 'σάν μέλισσα,
Ἄφρατῆ 'σάν παιδοῦλα,
Δροσάτῃ 'σάν ἡ αὐγοῦλα.

Ἄγγελοι, ποῦ τῆς 'μοιάζετε,
Μὴ γύρω της πετάτε
Τὴν ὥρα ποῦ κοιμᾶται.

Κοιμᾶται 'σάν τὸ στάλαγμα,
Ποῦ μὲς τὸ ῥόδο χύνει
Τῆς νύχτας ἡ γαλήνη.

ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΟΥΡΙΟΥ

Κι' ἂν ἴσως τὴν ζηλεύετε,
Μὴν ἐκτεθῆτε, ἄγγέλοι,
Ἵ τοῦ Ἑρωτος τὰ βέλη.

Ἴσχιοι ἑλαφροὶ κι' ὄνειρατα,
Ἵ τὸν ὕπνο μὴ περνᾶτε
Τ' ἀγγέλου ποῦ κοιμᾶται.

Κοιμᾶται ἀγνή· καὶ τ' ἄγρυπνο
Παιδὶ τῆς Ἀφροδίτης
Προσέχει ἔς τὴν πνοή της.

Ἄλλὰ κάνεις, μήτ' ἀγγελος,
Μήτ' ἄστρο, μήτ' ἀέρι
Τὸ μυστικὸ της ξέρει.



ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΟΥΡΙΟΥ

Φ Ο Β Ο Ι

Ὅταν πρόσχαρο στρέφεις τὸ βλέμμα
Καὶ με' τόση ἀρετῇ μοῦ μιλεῖς,
Συλλογιῶμαι πῶς εἶμ' εὐτυχῆς
Καὶ μοῦ φαίνεται ψέμμα.

Ἄχ! τὸν νοῦ μου γιατί βασανίζω;
Ποιὸ μαράζι με' θλίβει κρυφά;
Γιατί τρέμω; γιατί ἔς τὴν χαρὰ
Ἵ ἄν παιδάκι δακρύζω;

Εἶν' ὁ φόβος, ποῦ πάντα θολώνει
Τῆς χαρᾶς τὸ ποτῆρι τ' ἀγνό.
Ἵ τὴν χαρὰ μου κινδύνους νὰ βρῶ
Μ' ἐδιδάξανε οἱ πόνοι.

Ναι, τὴν τύχη φοβοῦμαι, ποῦ ὡς τώρα
Δὲν μοῦ ἑστάθηκε φίλη ποτὲ,
Μήπως παίζοντας δείχνει ἔς ἐμέ
Τὰ χρυσά της τὰ δῶρα.

ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Ὦ κόρη! μ' ἀγάπη
Ἐς τὸ στήθος μου κλίνει.
Αἰώνια δὲν εἶναι
Τῆς νειότης ἡ αὐγή!

Ὁ θάνατος πάντα
Σκληρὰ φοβερίζει
Τῆ νειότη, π' ἀνθίζει
Μ' ἐλπίδα χρυσή.

Τοῦ πόθου τὰ ῥόδα
Ὁ τάφος ἀρπάζει,
Κ' ἐκεῖ τὰ σκεπάζει
Ψυχρὴ λησμονιά.

Ἐς τ' ἀναίσθητο χῶμα
Τελειόνουν οἱ πόνοι·
Ἐς τοῦ τάφου τῆ σκοτεινῆς
Κοιμᾶται ἡ χαρά.



Ἄλλ' ἀσφαλτα ἡ Πίστις
Γεννάει μίαν ἐλπίδα,
Ποῦ λάμπει ὡς ἀχτίδα
Κρυμμένης αὐγῆς.

Ὁ ἀχνὸς τῆς ἀγάπης,
Π' ἀγγέλους ἐνόησε,
Ἐς τὸν Πλάστην ὑψώνει
Τὸ φῶς τῆς ψυχῆς.

Ὁ τάφος ἀλήθεια
Τῆ σάρκα μαραίνει·
Ἄλλ' ὄχι, δὲν μένει
Ἐς τὸ χῶμα ἡ ψυχή.

Εἰς ἄλλη κρυμμένη
Ζωὴ θὰ ἔβρεθοῦμε·
Ὦ ναί! θὰ χαροῦμε
Ἐς τὰ οὐράνια μαζῆ.



ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΗΣΟΥΡΙΟΥ

ΕΚΣΤΑΣΙΣ

Κόρη μου, κλαῖς! κ' ἐγὼ μαζῆ σου κλαίω,
Με δάκρυα πόθου κ' ἡδονῆς ἀντάμα.
Ὁ κόσμος δὲν εἰξέρει πόσ' ὠραῖο
Εἶναι γιὰ 'μᾶς τῆς ἀρετῆς τὸ κλάμμα!

Καὶ 'ς τ' ὠχρὸ πρόσωπό μου φλογισμένα
Χύνεις τὰ μάτια· δὲν μιλεῖς... ὦ, πόσα
Ἦ σιωπῆ σου μοῦ λέει λόγια κρυμμένα,
Ποῦ μήτε ἀγγέλων δὲν ἐκφράζει γλῶσσα!

ὦ, νᾶξερεις τῆ φλόγα ποῦ μ' ἀνάφτει
'Ενῶ σ' ἔχω σφιγμένη 'ς τὴν ἀγκάλη,
Ὅταν θωρῶ 'ς τὴν ὄψι σου ν' ἀστράφτη
Τῶν αἰσθημάτων ἢ πνιγμένη πάλη!

'Αλλ' ἄσεμνη πνοή δὲν συγνεφιάζει
Τῆς ἀρετῆς τὸν ἄσπιλον αἰθέρα·
Σὲ λατρεύ' ἡ ψυχὴ μου, σὲ ἀγκαλιάζει,
Ὅμως σ' ἔχει ἀκριβὴ 'σὰν θυγατέρα.



ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΟΥΡΙΟΥ

Τ' ΑΠΑΙΣΙΟΝ ΟΝΕΙΡΟ

Σβύσε, ἀγάπη μου, τὴ λαύρα,
Ποῦ μ' ἀνάφτει τὴν ψυχὴ
Καὶ 'ς τὰ σπλάχνα μου τὰ μαῦρα
Λιγαστεύει τὴν πνοή!

Εἶδ' ἀπόψε 'ς τ' ὄνειρό μου
Μίαν ἀγνώριστη θεά,
Ποῦ ἐκαθότουν 'ς τὸ πλευρό μου
Καὶ μ' ἐφίλουε γλυκά.

'Σ τὸ χεράκι τῆς 'βαστοῦσε
'Ενα ῥόδο ἐρωτικὸ,
Ποῦ τερπνότατη 'σκορποῦσε
Μυρωδιὰ 'ς τὸν οὐρανό.

Μαγεμμένος τὸ αἰσθανόμουν
Μὲς τὰ φύλλα τῆς καρδιάς,
'Αλλ' ἐνῶ τὸ 'μυριζόμουν
'Εμαδεύθηκε μὲ μιᾶς.

Ἔτσι ξάφνου ἀπατημένος,
Ἵάν περίλυπος ξυπνώ·
Κι' ἀπό τ' ὄνειρο σκιασμένος
Τρέχω ἐπάνω 'ς τὸ βουνό,

Γιὰ νὰ ἴβρω τὸν ἐρημίτη,
Ποῦ τὰ ὄνειράτα ἐξηγᾷ
Τὸν λαμπρὸν Ἀποσπερίτη
Ἐξορκίζοντας θερμά.

ὦ! φαντάσου τὴν τρομάρα
Ἔως ν' ἀκούσω τὴ φωνή,
Ποῦ τοῦ στήθους μου ἡ λαχτάρα
Ἐπρομηνούσε φοβερή.

— Εἶδα τ' ἄστρα θολωμένα,
(Μοῦπε ὁ γέρος λυπηρά)·
Ἄνθη ξάφνου μαδεμμένα
Ἐπρομηνούνε συμφορά. —



Ο ΤΑΦΟΣ ΜΑΣ

Ἄν ἐγὼ προτιτέρα σου
Τοῦ θανάτου γίνω θῦμα,
Χύσε ἀγνή τὸν ἔρωτά σου
Ἵ τὸ ζηλότυπο τὸ μνήμα,
Ποῦ τὴν ὥρα θὰ προσμένη
Νὰ πλαγιάσουμ' ἐνωμένοι.

Κι' ἂν ἐσὺ πεθάνης πρώτη,
Μοναχὴ δὲν θὰ σ' ἀφήσω.
Ἵ τὴ χαμένη σου τὴ νειότη
Μιὰ στιγμή δὲν θὰ ἐπιζήσω.
Ἐνωμένοι θὰ ταφοῦμε
Καὶ μαζὴ θ' ἀναπαυθοῦμε.

Ἄχ, ἐκεῖ χαριτωμένα
Δυὸ λουλούδια θὰ βλαστήσουν,
Ἵ ἂν ἐμᾶς ζευγαρωμένα·
Καὶ τὴ γῆ μας θὰ φιλήσουν
Τὰ πουλιά, ποῦ θὰ ἐνωθοῦνε
Κάθε αὐγὴ νὰ μᾶς θρηνοῦνε!

ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΟΥΡΙΟΥ

Ο ΥΣΤΕΡΟΣ ΠΟΘΟΣ

Ἐς τὸν ἴσκιον τῆς νυκτὸς καὶ ἔς τὴν γαλήνην,
 Πού δὲν ζηλεύουν τῆς αὐγῆς τὰ κάλλη,
 Ὅσο πού ἡ τύχη ἐλεύθερον μ' ἀφίνει,
 Κλείσει με, ἀγάπη, ἔς τὴν θερμὴν σου ἀγκάλην!

Ἐς τὸν ὕπνον τοῦ παντός, γλυκεῖα παρθένα,
 Τὴν κρυφὴν μας χαρὰ κάνεις δὲν βλέπει,
 Παρὰ τ' ἀστέρια, π' ὅλα ἐρωτευμένα,
 Λαμποκοποῦν εἰς τὴν οὐράνια σκέπη.

Θερμὴ καρδιά, ποῦ ζῆ για ν' ἀγαπήσῃ,
 Τὴν εὐτυχία τῆς προσπαθεῖ νὰ κρύβῃ·
 Ναι, ἔς τὴν ἀγάπην ἀρκοῦνε, γιὰ νὰ ζήσῃ,
 Τ' ἀέρος ἢ πνοῆ καὶ μιὰ καλύβη.

Ἄλλὰ ἔς τοῦ κόσμου τὴν αἰώνια ζάλη,
 Ὅλα σβύνει ὁ καιρὸς, ὅλ' ἀφανίζει!
 Σφύξε με, ἀγάπη, ἔς τὴν θερμὴν σου ἀγκάλην,
 Καὶ ἡ τύχη μας, ἂν φύγῃ, δὲν γυρίζει.

Πρωτοῦ ζηλεύσῃ τὴν γλυκεῖά μας ὦρα
 Κάποια μοῖρα τοῦ κόσμου ἐδῶ κρυμμένη,
 Ὡ, πόσο θάμουν εὐτυχῆς, ἂν τώρα
 Ἀπεθνήσκαμε ἀντάμ' ἀγκαλιασμένοι!

Ὅποιος λατρεύει ἀληθινὰ, καὶ φθείρει
 Μὲ φόβους καὶ παλμούς τὰ ἴσθιακά του,
 Ζητάει τὴν μέθη ἔς τὸ διπλὸ ποτήρι
 Τοῦ ἔρωτος μαζῆ καὶ τοῦ θανάτου.

Λύσε, ἀκριβὴ, τὰ χεῖλη· καὶ δεήσου,
 Τοῦ θανάτου ἢ στιγμὴν νὰ μᾶς ἐνώσῃ
 Κι' ἀγγελικὸς χορὸς τοῦ παραδείσου
 Τὸν πόθον μας ἐκεῖ νὰ στεφανώσῃ!



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ	Σελ.	5
Ὁ Ἔρωτας		7
Τ' ὄνομά της		9
Τὴν εἶδεν		40
Πόθος		41
Ὅραμα		43
Μία νύχτα τοῦ Μαΐου		44
Τὸ συνάντημα		46
Ἐνα ῥόδο		47
Σ' ἀγαπῶ		49
Τὸ ξεμυστήριον		20
Τὸ φίλημα		22
Εἶμ' εὐτυχής		23
Τὸ πιστὸ πουλάκι		25
Ὅλα γελοῦνα		26
Δέησις		28
Ζηλοτυπία		29





ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΗΘΟΥΡΙΟΥ