

Δέν ἔχεις δίκηο Βασιλὶα νὰ κλαῖς καὶ νὰ λυπᾶσαι
 Δέν εἶσαι Σὺ ποῦ μὲ χαρὰ ὅτερήθηκες μεγάλη,
 Τὴ λατρεμένη πόρη Σου, ἀγάπη ἔακονομένη,
 Γι' ἄλλη ἀγάπη τρυφερή Βασιλείου πλιὸ μεγάλου,
 Γιὰ μεγαλήτερον εὐτυχιὰ στὴ δόξα καὶ στὰ πλούτη;
 Ἐοὺ μὲ μία διαταγὴ δὲν πέρνεις καὶ χαρίζεις
 Κάθε πιστοῦ σου τὴ ζωὴ, σὰ βρίσκης ποῦ εἶναι δίκηο,
 Κι' ἀδιαφορεῖς στὰ ἄδικα παράπονα καὶ κλάψαις
 Αὐτῶν ποῦ ὁ πόνος ἔκαμε νὰ μὴ γοῦν τὸ δίκηο;
 Ἀν εἶν' ἀλήθεια ποῦ εἰμεθα εἰκόνα τοῦ Θεοῦ μας,
 Ἐχει κι' αὐτὸς ώσταν καὶ μᾶς καρδιὰ γιὰ ν ἀγαπήσῃ.
 Γιὰ τέτοια ἀγάπη ἀπειρη, ποῦ σύγκρισι δὲν ἔχει
 Ἐμπρὸς σὲ τούτη τὴ φθαρτὴ, θρηνεῖς μιὰ στέρησ' ἄλλη;
 Γελᾶς στὴ πρόσκαιρον εὐτυχιὰ καὶ κλαίεις στὴ μεγάλη;
 Τάχα δὲν ἔχεις Βασιλὶαν πῶς ἐμοσχοβολοῦσε
 Ἐκειὸ τὸ ὠραῖο λούλουνδο, ἐκείνη ἡ μαγεία,
 Πῶς ἥτο τὸ παράδειγμα τῆς ἡθικῆς κ' ἀγάπης,
 Πῶς ἥτο Ἀγγελος σωστὸς στὸ σῶμα, στὴ καρδία;
 Τάχα δὲν εἶχες πάντοτε τὸ κρυφοκαρδιοχτύπι (1)
 Πῶς τέτοια ἀνθη εἰς τὴ γῆ γιὰ 'λιγο πάντ' ἀνθοῦνε,
 Γιατὶ ἀγέρι καθαρὸ τοὺς πρέπει γιὰ νὰ ζοῦνε;
 Καὶ πῶς στὴ γῆ οἱ ἄγγελοι τὸν οὐρανὸ ποθοῦνε
 Γιατὶ νὰ ζήσουνε μὲ μᾶς τοῦ κάκου δὲν μποροῦνε
 Δίκηο δὲν ἔχεις Βασιλὶα. Τώρα θρηνεῖς καὶ κλαίεις
 Ὁποῦ ὁ παντοδύναμος ὁ Βασιλιάς τοῦ πόσμου
 Μ' ἀγάπη ἐπροσκάλεσε στὸ τέλειο Βασιλείο
 Τὸν Ἀγγελο, ποῦ ἔστειλε γιὰ 'λιγο ἐδῶ πάτου;
 Εἴναι βαρειὰ ἡ προσταγὴ. Σὺ πρωτος ὅμως πρέπει
 Νὰ τὴ δεχθῆς μὲ σεβασμὸ, νὰ δειξης ποῦ γνωρίζεις
 Ὁτ' εἶναι δικαίοτερος κριτής ἀπὸ Ἐσένα,
 Ὁταν ἀρπάζῃ τὴ ζωὴ καὶ ὅταν τὴ χαρίζῃ.
 Παῦσε νὰ κλαίης Βασιλὶα, μὴ σὲ μαραίνῃ ὁ πόνος.
 Ἡ στέρησι της, βέβαια, σοῦ εἶναι σκληρὴ, μεγάλη.
 Τὴν τρυφερὴ ἀγάπη σου ἐλπίδα πλειὰ δὲν ἔχεις
 Νὰ βλέπῃς ταξιδεύοντας, νὰ σφίγγῃς στὴν ἀγκάλη.
 Άλλὰ γιατὶ δὲν σκέπτεσαι, ποῦ θὰ τὴν δῆς γιὰ πάντα
 Στὸ ὑστερὸ καὶ μαρινὸ ταξείδι, ποῦ θὰ κάμης,
 Θὰ τὴν ίδῃς καθήμενη, θὰ τὴν ίδῃς ποῦ θὰ ναι
 Στὰ δεξιὰ τῆς Παναγιᾶς, γιατὶ τῆς πρέπει νὰ ναι.
 Δέν ἔχεις δίκηο Βασιλὶα, νὰ κλαῖς γιὰ τέτοια χάρη
 Ἐγὼ συλλυπητήριο δὲν Σοῦ στειλα κανένα,
 Ὁχι γιατὶ δὲν ἀγαπῶ τὰ ἀνθη τὰ ὠραῖα
 Καὶ τὴ ματζὰ τὴ γαλανὴ πό χει Θεοῦ ἀχτίδα . . .
 Άλλὰ γιατὶ στοχάστηκα, ποῦ στὴ βαθειά Σου θλίψι,
 Τοῦ ἄλλου ἡ λύπη δὲν μπορεῖ παρηγορὰ νὰ χύσῃ,
 Γιατὶ βαθὺν αἰσθάνομαι ἐδῶ μὲς στὴ καρδιά μου,
 Πῶς ἔνας τέτοιος Ἀγγελος, τέτοια ψυχὴ Ἀγία,
 Ἐκεὶ ψηλὰ καθήμενη στῆς Παναγιᾶς τὸ πλαϊ,
 Πάντοτε ἔχει τὴν καρδιὰ, τὰ μάτια της στραμμένα
 Σὲ μᾶς, ποῦ τὴν ἔχάσαμε, σὲ μᾶς, ποῦ ἀγαπάει.
 Πῶς πάντα καρδιοφυλαχτεῖ, τὴν ὥρα ὅπον πρέπει,
 Τὰ οὐράνια ἐκεῖνα βλέμματα εἰς τὸ Θεόν νὰ στρέψῃ
 Καὶ νὰ τοῦ πῆ, Πατέρα μον, κάμε μον! αὐτὴ τὴ χάρι,
 Τὴ πρώτη τὴ πατρίδα μον κάμε μον δὰ μεγάλη!....
 Πέρι μον Σοῦ βάσταξε ἡ καρδιὰ νὰ τού ἀριθθῆς ποτέ Σου,
 Ὅσαις φοραῖς Σοῦ ζήτησε, τὴ πλειὸ μεγάλη χάρι,
 Ἐχει καρδιὰ πλιὸ τρυφερή, καρδιὰ χει πλειὸ μεράλη
 Ἐκειὸς ποῦ κει περσότερο πολὺ τὴν ἀγαπάει.

ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ
 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
 ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
 Α. Β. ΒΕΡΙΚΙΟΣ
 ΣΥΛΛΟΓΗ Π. ΠΑΤΡΙΚΗ
 ΗΜΟΔΙΚΕΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΕΟΝΕΩΡΟΝ
 ΚΩΔΙΚΟΣ
 ΣΦΛ. 00008
 Α. Β. ΒΕΡΙΚΙΟΣ
 ΣΦΛ. 00008

*Ἐγ Κερκίρα τῇ 23 Σεπτεμβρίου 1891.

A. B. ΒΕΡΙΚΙΟΣ.

(1) Ἐκδηλοῦται ἐν τῷ πρὸς τὸν Ἀντιβασιλέα τηλεγραφήματι Τον.